

*Zo zingt mijn ziel voor U haar psalmen bij de harp:
mijn stem zal niet meer zwijgen.
O Heer, gij zijt mijn God, U mag ik eeuwig loven.*

Psalm 30

Rustig en vredig is van ons heengegaan,
om voor altijd in Gods liefde geborgen te zijn

Zuster Paula Van Duppen

Zuster van het Convent van Betlehem

Het leven begon voor haar te Gierle op 30 januari 1929.
Ze trad in het Convent van Betlehem te Duffel op 18 april 1949
en sprak er haar religieuze geloften uit op 08 november 1951.
Op 10 maart 2026 is zij rustig in de Heer ontslapen te Duffel.

Dit melden u:

Zuster Yvonne De Gryse, algemeen overste,
en de zusters van het Convent van Betlehem.

De families Van Duppen – Borghmans.

Dankbaar om haar toegewijd leven in goedheid en liefde en gelovend in de verrijzenis nodigen wij u vriendelijk uit om met ons de uitvaartliturgie te vieren op maandag 16 maart 2026 om 10.30u in de kapel van het Convent van Betlehem te Duffel, Kerkstraat 50 (tegenover de Sint-Martinuskerk).

Gelegenheid tot groeten in het Convent van Betlehem te Duffel na telefonische afspraak (015/30 39 39) vanaf 12 maart 2026. Digitaal condoleren: www.dirkbroes.be

