

Congregationele Namiddag 4 mei 2026

Etty Hillesum “Ik heb zo lief”

Binnen het congregationeel jaarthema *Vreugde en hoop* kwamen de zusters en enkele externe deelnemers op maandag 4 mei samen voor een boeiende lezing. We luisterden naar het getuigenis van Etty Hillesum (1914–1943), op een begeisterende wijze gebracht door Eddy Van Waelderens, professor-emeritus.

Etty was een jonge Joodse vrouw uit Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog onderging zij hetzelfde lot als zovele andere Joden. Haar dagboeken vormen een indringende weerslag van haar innerlijke worsteling om met zichzelf in het reine te komen. Tegelijk getuigen ze van een diepgaande spirituele groei naar een steeds ruimere liefde voor God en de medemens.

Tijdens de pauze konden we bij een natje en een hapje napraten over de rijke persoonlijkheid van Etty. Bijzonder toch!





HET VERSTOORDE LEVEN *Dagboek van* ETTY HILLESUM



ETTY HILLESUM Dat onverwoestbare in mij

Balans



BOOM





